

€ 21,50



VANAF  
18 DECEMBER  
TE KOOP!

# VAN JAMMERDAL TOT ULINGSHEIDE

In de Tweede Wereldoorlog was Hotel-Restaurant De Bovenste Molen een geliefde bestemming van Duitse militairen. Er werden ondanks de schaarste voortreffelijke spijzen geserveerd. Maar wat de Duitsers net zo belangrijk vonden: ze konden er onbespied hun gang gaan. Regelmatig vonden er drinkgelagen plaats, die danig uit de hand liepen. In beschonken toestand gooiden de Duitsers handgranaten in de naastgelegen vijver, waarbij de karpers door de lucht vlogen. Een keer ging het daarbij mis. Een granaat raakte een blindganger die op de bodem lag. Het eilandje in de vijver 'explodeerde' en een vloedgolf overspoelde het terras.

Dit en nog tientallen andere spannende, waargebeurde verhalen alsmede enkele sages uit lang vervlogen tijden, zijn opgenomen in het fraai vormgegeven boek *Van Jammerdal tot Ulingsheide*. Een boek met unieke illustraties over een al vele decennia even geliefd als intrigerend deel van Venlo en Tegelen. Lees over de vuurman van de Onderste Molen, de pyromaan van het Jammerdal, de scheve watertoren van Tegelen, de speeltoestellen van Klein Zwitserland die door de Efteling werden 'gekopieerd', de smokkeltochten van De Baron, het défilé van de Ganzenstraat, *Kleitremkes* en *Kiepkermes* en nog veel meer.



## **Verkoop en voorintekenen**

***Dit boek is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van buurtvereniging Onderste & Bovenste Molen. Het is geschreven door Mat van Keeken en de Venlose historicus/publicist Paul Seelen en is vanaf 18 december a.s. te koop bij de Venlose boekhandel en Antiquariaat 't Boekhuis, Grote Kerkstraat 19 voor € 21,50. Geïnteresseerden kunnen tot die datum voorintekenen door € 19,50 per exemplaar over te maken op het rekeningnummer van de buurtvereniging: NL06 INGB 0006 4003 60 t.n.v. J. Schoenmakers Venlo, o.v.v. "boek". Vergeet niet uw adres te vermelden. Voorintekenaars in de omgeving Onderste en Bovenste Molen krijgen het boek (gratis) thuisbezorgd. Anderen kunnen het afhalen bij 't Boekhuis.***